



Kontaktadresser:
Kasserer: Rene` Dahl Nielsen
Esbovej 2,
6950 - Ringkøbing
Tlf. 2160 3013
adardn@jubii.dk

Hjemmeside:
www.gammeldreng.dk

Webmaster:
Jan Schou
email@jan-schou.dk

Husk:

At melde adresseændringer, telefonnummer
At oplyse hvis du får en mailadresse (det sparer porto)
At oplyse hvis du **ikke** behøver tilsendt girokort



Kommende arrangementer:

Tilbud fra de andre foreninger:

- Foredrag den 2. oktober kl. 1900 i auditorium, gennemføres ved kaptajn Rasmus N. Kjær. Han vil give en orientering om ISAF hold 3 (de første dragoner i Helmand provinsen) og deres indsættelse i to brigade ledet operationer under britisk kommando. Man vil af foredraget føle, hvor hedt det gik til.

- Bowling den 17. oktober jf. omdelte notits fra Forsvarsbrødrene.

- Vinsmagning i november herom senere fra Forsvarsbrødrene.

Gammeldreng:

- Julekomsammen den 29. november i cafeteriet/JDR med familie

Information angående tilmelding følger senere

SÆT ALLEREDE NU ET KRYDS I KALENDEREN !



Konstabelgruppens Gammeldreng Ved Jydske Dragonregiment

28. årgang
Aug. 2008



N
Y
H
E
D
S
B
R
Æ
V



KOM TIL ÅRETS BEDSTE GRILL FEST !!

Gammeldreng holder Grillaften for egne medlemmer (*med påhæng*):

Fredag den 29. august 2008 kl. 19.00

Grillaftenen foregår som de 2 foregående år i KS-messen/JDR.

Der vil være et stort varieret sortiment af forskelligt kød til grillen, samt salatbar. Dertil vil der være vin, øl og vand.



Derefter kaffebord med lidt blødt brød for gamle tænder, samt amerikansk lotteri.

Pris kr. 85,00

Bindende tilmelding til Rene eller Poul senest :

Mandag den 25. august 2008.

Rene: [21603013](tel:21603013) / adardn@jubii.dk

Poul: [97414070](tel:97414070) / kusk1@webspeed.dk



MØD OP TIL EN FESTLIG AFTEN !



Frøslev turen den 12 april—2008.

Til dette fællesarrangement havde der tilmeldt sig 60 – 70 personer, heraf 12 fra Gammeldreng.

Kl. 07.30 kørte vi af sted fra JDR i 2 af forsvarrets busser mod Herning, hvor der også var opsamling.

Solen skinnede denne forårsdag, og i busserne var der kaffe, rundstykker og øl til små penge.



Fra Herning kørte vi med et enkelt ophold videre direkte til Frøslevlejren, hvor vi ankom kl. ca. 10.20. Vi gik alle direkte til FN-museet, hvor de var forberedte på vores ankomst.

Først fik vi en grundig information om museets tilblivelse samt indretning, hvorefter vi på egen hånd gik rundt og så de forskellige afdelinger, som med billeder, materiel og skrift viste de mange steder i verden hvor Danmark har haft soldater/ politi ude i FN tjeneste.

Efter at have set FN museet kunne vi gå rundt på egen hånd og se resten af Frøslevlejren, hvor især de gamle fangebygninger, der i dag er museum, var utroligt spændende at se.



En tur op i et af de gamle vagttårn blev det også til, inden vi skulle mødes ved busserne igen kl. 12.30.



Fra frøslevlejren kørte vi en kort tur til Holbøl Landbohjem (kro), hvor vi havde bestilt middagsmad. Maden var gammel-dags sønderjysk oksesteg med masser af tilbehør. Kødet var så mørt at det næsten smeltede ved at kigge på det, og for ikke at overdrive blev der serveret 3 gange inden alle havde fået nok.

Fra Holbøl kørte vi til Skandinavien Center i Tyskland, hvor der var afsat en god times tid til at handle inden turen gik tilbage til Holstebro, hvor vi ankom kl. 19.00.



Turen kostede 110 kr. pr person alt incl., minus drikkevarer. Gammeldreng gav tilskud på 25 kr. til egne medlemmer.

Et virkeligt interessant og godt arrangement som vi vil takke "De Blå Baretter" for at have arrangeret.

Referent: Preben Sørup Olesen

